

Inte som de andra

En andra citatbok om Sverigedemokraterna

Förord av Qaisar Mahmood

Lindskog  Förlag



Lindskog Förlag
www.lindskogforlag.se
Stockholm 2014

© Lindskog Förlag 2014
Redaktör: Jonatan Nästesjö
Omslag: Elin Mejergren
Grafisk form: Lennart Lindskog
Första upplagan, första tryckningen
Tryckt i Riga 2014

ISBN 978-91-85311-59-0

Innehåll

Förord	7
Om nolltolerans	13
Om invandring och mångkultur	17
Om hbtq	47
Om jämställdhet, feminism och genus	61
Om muslimer och islam	77
Citerade personer	97

Förord

Långsamt, långsamt sjunker ljudet in genom örat och stiger lika långsamt upp till medvetandet. Jag befinner mig i twilight zone – ett tillstånd när man varken sover eller är vaken. Ur radion strömmar en skorrande småländsk dialekt. En självsäker röst. En röst full av stolthet och en stor dos av ”Äntligen!” Mannen i radion låter nästan som vilken politiker som helst. Nästan.

Det är dagen efter valdagen. År 2010.

– Jimmie Åkesson, hur känns det att få sitta i riksdagen?

– Jo, svenska folket har sagt sitt. De har röstat på oss eftersom de

är trötta på den ansvarslösa massinvandringspolitiken.

Migranten inombords vaknar till liv. Är det kanske dags att emigrera? Försöka klämma ner allt det viktiga i en resväska, resten av ägodelarna kanske kan lämnas ute på gatan med en lapp som säger "Bortskänkes!" Men det vardagliga livspusslet gör sig påmint. Lämna barnen på dagis. Sen skynda iväg till jobbet för att inte missa mötet som varit inbokat sedan flera veckor tillbaka. Efter jobbet, snabbt iväg till bilprovet för att bilen inte ska få körförbud. Vi blir nog kvar ett tag till. Ungefär 94 procent av väljarna har inte lagt sin röst på ett parti som ser mig och mina barn som främmande element i den svenska faunan.

Fyra år senare. Sverigedemokraterna är ett stående inslag i det

politiska landskapet. Representation i riksdagen har den effekten. Det tidigare otänkbara blir sakta, sakta normaliserat och vardagligt. Hur mycket invandring tål Sverige? Det har blivit en rumsren fråga i det politiska och mediala samtalet.

Ibland far en tanke genom huvudet: Tänk om Sverigedemokraterna verkligen är så där lagom invandringskritiska snarare än illvilliga rasister? Vi kan väl inte brunmåla alla som inte delar majoritetens generösa attityd till migration och globalisering? Att hylla mångfalden måste väl också innebära att vi måste tolerera Sverigedemokraterna och deras väljare?

Sen inträffar händelser. Racistiska åsikter som tränger igenom det offentliga samtalets järnridå.

Glåpord som sipprar igenom den polerade fasaden bakom chinos, blårandiga skjortor, kavaj med en röd kravatt instucken i bröstfickan: Nej, det är inte ditt land. Det är mitt land. Förstår du det? Babben.

Den här boken visar en verklighet som Sverigedemokraterna i riksdagen har jobbat hårt för att dölja. Citat staplade på citat trär en röd tråd och fram träder en verklighet som inte låter sig förnekas eller bortförklaras: Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Partiet står för en rasistisk politik som förstärker känslan av att det finns ett ”vi” och ett ”dom”.

Låt mig förtydliga. När samhället förändras lockas människors sämsta sidor fram. Alla är vi i grunden trygghetsnarkomaner. Det kända kräver mindre energi än det

främmande. Just den här rädslan för det obekanta och det nya är något som Sverigedemokraterna livnär sig på. Jag läste nyligen en bok som med hjälp av siffror och diagram beskriver hur kvinnor är något mer toleranta än män, högutbildade mer än lågutbildade, yngre än äldre och invånare i vissa geografiska områden mer än andra. Och just dessa mindre toleranta människorna blir ofta lockade av Sverigedemokraternas förenklingar av komplexa fenomen. Men att vara fattig, att vara man, att inte ha genomgått högre utbildning eller att bo i en viss landsända kan aldrig vara en ursäkt.

Många gånger är en cigarr just en cigarr, och då måste vi våga säga det. Rakt ut. Sverigedemokraterna torgför åsikter som går ut

Förord

på att värdera, gradera och sortera svenskarna efter deras födelseplats, deras hudfärg och vilken gud de firar. Sverigedemokraterna är och förblir ett Sverigefientligt parti.

Stockholm den 18 april 2014

Qaisar Mahmood

Om nolltolerans

Jimmie Åkesson, partiordförande och riksdagsledamot

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra med ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar.

Utdrag från ett brev publicerat på partiets officiella hemsida oktober 2012 under rubriken ”Dags för ansvar”.

Jimmie Åkesson, partiordförande och riksdagsledamot

Alla sverigedemokrater som uppträder olämpligt och skadar partiets anseende får ta konsekvenserna av detta. Men vilka konsekvenserna blir är olika från fall till fall. Annat vore orimligt. [...] Nolltolerans betyder således att man inte accepterar brottslighet i någon form. Däremot betyder det inte att alla brott ger lagens strängaste straff. En sådan ordning vore naturligtvis helt orimlig.

Uttalande gjort på DN debatt december 2012 efter skandalrubriker om partielitens olika krogrunder.

Om nolltolerans

**Björn Söder, partisekreterare
och riksdagsledamot**

SD införde inte någon nolltolerans mot rasism 2012. Redan 2005 när Jimmie Åkesson blev vald partiordförande var ett av de första uttalanden just om nolltolerans mot alla former av extremism. Det påtalades återigen under 2012, men vi har inte tolererat rasism tidigare heller.

Uttalande gjort på sin personliga Facebooksida februari 2014.

Om invandring och mångkultur

Marita Claesson, ledamot i kommunfullmäktige i Aneby

Inte är de Svenskar! Möjligen kan de kallas Parasiter i Landet Sverige med en Regering som tappat förståndet!

Uttalande gjort på sin personliga Facebooksida mars 2011 som en kommentar till påståendet att ”En arab kan ALDRIG bli svensk!”

Stellan Bojerud, riksdagsledamot

Våldtäktsmän, skammördare, omskärare, tvångsbortgiftare, mördare, tjuvar och banditer i största allmänhet. Importera inte fler! Släng ut de som redan etablerat sig här! Svenska folk! Har ni ingen överlevnadsinstinkt? Om ni inte agerar nu så förtjänar ni att gå under.

Uttalande gjort på sin blogg juli 2011.

**Börje Brandhill, gruppleddare för
Sverigedemokraterna Västerås**

*Flyktingar kallas de, men sanningen
är den att nittionio procent av dem
är snyltare och parasiter.*

Utdrag från ett insändarbrev till Vestman-
lands Läns Tidning 2011.

**Erik Hellsborn, ordförande för
Sverigedemokraternas kommun-
förening i Varberg**

*I ett norskt Norge, där 68-vänsterns
befängda drömmar om ett mångkul-
turellt samhälle inte slagit rot hade
denna tragedi aldrig hänt.*

Uttalande gjort på sin blogg juli 2011 i
samband med högerextremisten Anders
Behring Breiviks attentat mot regerings-
kvarteret i Oslo och massaker på Utøya.

**Erik Hellsborn, ordförande för
Sverigedemokraternas kommun-
förening i Varberg**

*Om det inte funnits någon islami-
sering eller massinvandring hade
det inte funnits något som triggade
Behring Breivik att göra som han
gjorde.*

Uttalande gjort på sin blogg juli 2011 i samband med högerextremisten Anders Behring Breiviks attentat mot regeringskvarteret i Oslo och massaker på Utøya.

Stellan Bojerud, riksdagsledamot

*Jag påstår att den nya friska män-
niskosynen som hyllas av mångkul-
turalisterna och som innebär att
nerslagna personer skall sparkas
ihjäl, är ett till alla delar importe-
rat beteende.*

Uttalande gjort på sin blogg juli 2011.